

Aswoensdag 5 maart

Aanvang 19:30 uur in De Verbinding

Voorganger: ds. Jaap Vlasblom,
mevr. Gera van der Linden

Ambtsdragers: Robert Bergman
Lezingen: Ineke Moerkerken
Orgel: Wout van der Stelt
Techniek: Christian Prins, Ron Ottink, Johan Deijl

De Verbinding



Protestantse wijkgemeente Spijkenisse



Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Deze veertig dagen mogen we gebruiken als een bezinningstijd. Hoe sta je in je leven en in je relatie met God en medemens, wat zou je daarbij anders willen, waar zou je een nieuw begin mee willen maken?

Waar zou je vanaf wil zijn en vanaf wil zien in de tijd die voor je ligt? Vandaag op Aswoensdag nodigen we je uit om dat op een briefje te schrijven. Dat briefje zullen we verbranden samen met de palmtakjes. Van de as krijg je een kruisje op je voorhoofd.

Het askruisje is het teken dat God met jou meegaat op jouw weg naar een nieuw begin van leven.

Wij komen in stilte de kerk binnen

Stilte

Inleidend orgelspel

Welkom en begroeting

Wij zingen: NLB 542: 1, 2 en 3

God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
verlaat wat gij bezit en ga naar 't land dat ik u wijs.

Het volk van God was veertig jaar - een mensenleven lang -
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän.

Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw weg door de
woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn.

Openingsgebed

Wij zingen: Lied 703 (uit Zangen van zoeken en zien)

Veertig dagen nog tot pasen, tot de winter is gegaan en het
lengen
van de dagen kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.

Refrein
Veertig dagen weken jaren wachten,
weten en ervaren dat iets nieuws,
verandering met vreugd' en moeite samen ging.

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin.

Refrein

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Refrein

Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Refrein

Korte stilte

Veertigdagentijd

Orgelspel

Lezing: Amos 5: 6-15

Zoek de HEER en leef. Anders zal hij als een vuur woeden in het land van Jozef, de vlammen zullen Betel verteren, en er zal niemand zijn om te blussen. Want jullie veranderen het recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid.

De maker van de Plejaden en van Orion, hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert en de dag tot nacht verduistert, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde – zijn naam is HEER.

Met zijn verwoestende bliksem treft hij de sterken, hun vestingen worden vernietigd.

Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom: huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen; prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken. Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je tegen de onschuldigen, jullie ontvangen steekpenningen, jullie ontnemen de armen in de poort hun recht. Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want het is een kwade tijd.

Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de HEER, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk.

Korte stilte

Wij zingen: Lied 537: 1 en 2

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
wat durft dat volk Mij nog te vragen.

Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.

Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf ik uw vasten niet vertrouwen.

Schenk uw brood aan de geboeiden,
 schenk uw troost aan de vermoeiden.
 Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
 en durf uw vasten niet vertrouwen.

Lezing: Matt. 6: 1-6 en 16-21

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Korte stilte

Wij zingen: Lied 843

Wat te kiezen, leven, dood,
 afgod geld, genadebrood?
 Alles houden wat ik heb,
 of mij geven, gaandeweg?

Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
 wat mij werft en wat mij leeft,
 is het vele, geld en goed,
 aarden schatten, overvloed.

Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
 die mij voedt en mij verkwikt,
 is de Ene, goed is God,
 hemelschat, genadebod.

Wat te kiezen, leven, dood,
 afgod geld, genadebrood?
 Alles houden wat ik heb,
 of Hem volgen op zijn weg.

Veertig dagen (t: Andrea Schwarz, vertaling: Roel A. Bosch)

Op zoek
naar jou

veertig dagen
en
veertig nachten

en dan

scheuren dromen
in de storm kapot

vallen beelden
stuk in de aardbeving

verbranden verwachtingen
in vuur

dan pas
komt het van die
zachte aanraking

groeit langzaam
een zachte kracht

om jou
te vinden

in mij

Korte stilte**Wij zingen: lied 925 (2x)**

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Inleidende woorden**Wij zingen: En achter al mijn woorden**

(t: Hein Stufkens, m.: lied 576b)

En achter al mijn woorden ben ik zo sprakeloos,
en achter al mijn grootheid zo klein, zo bijna broos.
en achter al mijn maskers verschuilt zich mijn gezicht,
en achter al mijn duister - vermoed ik toch - het licht.

en achter al mijn afweer moet ongerept bestaan
een kind in mij vergeten - wie roept het bij zijn naam?
want achter al mijn maskers verschuilt zich mijn gezicht,
en achter al mijn duister - vermoed ik toch - het licht

Schrijven en inzameling van de briefjes**Gebod over het vuur**

Terwijl het vuur wordt tot as zingen we:

- **Lied 598**
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
- **Lied 139d**
Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.

Jezus u bent (Taizé)

Jezus U bent het licht in ons leven; laat nimmer
toe dat mijn duister tot mij spreekt. Jezus U bent het licht in ons
leven, open mij voor uw liefde o Heer. Jezus U

Zegenen van de as**Uitreiking van de askruisjes****Tijdens de uitreiking van de askruisjes zingen we:****Neem mij aan zoals ik ben (Iona) (m. lied 833)**

Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Afsluitende woorden**Gebed****Wij zingen: lied 65****(uit: Het liefste lied van overzee, deel 2) (m.lied 975)**

Zoek de stilte, vind de ruimte
in ons vervol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden,
wij bevrijden naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar,
wis de ogen om te zien
wat van waarde is en kostbaar,
wat tot onze vrede dient.

Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij scheidt ruimte in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.

Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaars verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimte voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt.

Wegzending en Zegen

We verlaten in stilte de kerk